

Verschijsing van Jezus

1: Hem gezien

't is zondagavond. Achter deuren die goed op slot zijn, zitten tien discipelen. Judas, hij leeft niet meer en Thomas is er ook niet. Thomas leeft nog wel, maar binnen in zijn hart is het zo koud, zo verdrietig. Hij wil het liefst maar helemaal alleen zijn. Zijn Heere is gestorven en wat heeft het dan voor zin om bij elkaar te gaan zitten? En al die verhalen van die vrouwen kan en wil hij niet geloven. De Heere Jezus opgestaan? Ach, hij gelooft het echt niet. Nee, Thomas laat zich niet bedriegen.

De discipelen weten ook niet zeker of de vrouwen wel gelijk hebben. Sommigen geloven het wel en wat zijn ze blij! Maar anderen schudden hun hoofd en zeggen: 'We kunnen het niet geloven'. Petrus zegt dit, Johannes zegt weer wat anders...' En allemaal praten ze over... Jezus!

En dan staat Hij daar plotseling in hun midden. De deuren zaten goed op slot, maar geen deur houdt Hem tegen! O, wat schrikken de discipelen! Maar uit Zijn mond klinkt het vriendelijk: 'Vrede zij ulieden'.

De Heere Jezus is de beste Onderwijzer Die er te vinden is op de hele wereld. Stapje voor stapje gaat Hij Zijn ongelovige discipelen vertellen en laten zien, dat Hij echt hun opgestane Meester is. Nee, geen geest, geen spooksel, maar Hij is hun Zaligmaker. De gezichten van de discipelen staan blij! Nu geloven ze het: de Heere is waarlijk opgestaan. Ze hebben Hem in hun midden.

Op Golgotha hing de Heere Jezus ook in het midden. En steeds maar weer lees je in de Bijbel, dat Hij in het midden staat of zit. In jouw leven is Hij niet tevreden met een plekje aan de rand. Nee, Hij wil in het midden staan. Hij wil de Allerbelangrijkste zijn. En als Hij de deur van je hart heeft willen openen, is Hij dat ook. Het allerhoogst en eeuwig goed. Heb jij Hem zo al mogen zien?

Vragen

1. Waarom geloofden de discipelen niet gelijk dat de Heere Jezus is opgestaan?
2. Hoe kun je iets van de Heere en Zijn heerlijkheid zien?

2:Geheimschrift

De letters van het alfabet zijn omgezet in cijfers.

A=1, B=2, C=3 enzovoorts.

Vul onder de cijfers de juiste letters in.

Welke tekst lees je dan? En wat wordt met deze tekst bedoeld?

26-1-12-9-7 26-25-14 26-25 4-9-5

14-9-5-20 26-21-12-12-5-14 7-5-26-9-5-14

8-5-2-2-5-14 5-14 14-15-3-8-20-1-14-19

26-21-12-12-5-14 7-5-12-15-15-6-4 8-5-2-2-5-14

Je vindt deze tekst in Johannes 20 vers.....

3: Kleurplaat



De antwoorden van de puzzels of de kleurplaat kunnen opgestuurd/ingeleverd worden. Na 10 goede inzendingen ontvang je een boekenbon. Stuur de oplossingen naar: puzzelpagina@jwij.nl of lever ze in bij H. Heldoorn, Plasweg 9, IJsselmuiden. Vergeet je naam niet te vermelden. (Alleen voor kinderen die op de basisschool zitten) De puzzelpagina staat nu ook op onze site: www.jwij.nl.