

1: Wie is jou naaste?

Als er op straat een ongeluk gebeurt, staan er gelijk een heleboel mensen om heen. Misschien ben jij ook wel eens blijven kijken. Iedereen heeft medelijden met de mensen die gewond zijn.

Langs de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt ook een gewonde man. Rovers hebben hem beetgepakt, uitgekleeft en verschrikkelijk geslagen. Daarna zijn ze snel weggerent. De man laten ze half dood langs de weg liggen. Wie zal hem helpen?

Een priester is al voorbij gekomen en een leviet... Twee knechten van de Heere. Dagelijks werken ze in de tempel. Uit de boeken van Mozes weten ze dat ze God lief moeten hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Daar ligt nu één van hun naasten langs de weg. Gaan ze hem helpen? Nee, ze lopen met een grote boog om de man heen. Ze zijn bang dat de rovers ook hen overvallen. Ze willen snel naar huis.

Weet je wie de man wel helpt? Een Samaritaan. De joden en Samaritanen haten elkaar en toch helpt deze Samaritaan. Hij giet wijn en olie in de wonden, zet de man op zijn ezel en brengt hem naar een herberg om verzorgd te worden. Wie van deze drie mensen is nu echt een naaste geweest voor de gewonde man?

Je zult het antwoord wel weten. De wetgeleerde aan wie de Heere Jezus deze vraag stelde, wist het antwoord ook. Maar... dat is niet genoeg. De Heere Jezus geeft bij dit voorbeeld een opdracht: 'Ga heen en doe gij desgelijks'. Je moet niet alleen weten wie je naaste is en wie je moet helpen, je moet het ook doen! De Heere wil je dat leren en je daarbij helpen! Wil jij dat?

Vragen

1. Wie is jouw naaste?
2. De Heere Jezus wordt de grote barmhartige Samaritaan genoemd. Waarom?

Lezen: Lukas 10: 25-37

2:

Rebus

Zoek eens uit wat hier staat. Onder aan de bladzijde kun je het opschrijven.



De Barmhartige Samaritaan



De barmhartige Samaritaan bewijst naastenliefde Lukas 10:34

Stuur de oplossingen of de kleurplaat naar: puzzelpagina@jwij.nl of lever ze in bij H. Heldoorn, Plasweg 9, IJsselmuiden. Vergeet je naam niet te vermelden en het nummer van de puzzelpagina. Voor elke mooie kleurplaat of goede oplossingen van de puzzels, krijg je 1 punt. Bij 10 punten krijg je een boekenbon. (Alleen voor kinderen die op de basisschool zitten) Veel puzzel- en kleurplezier!

De puzzelpagina staat nu ook op onze site: www.jwij.nl.