

1: Een roepende in de woestijn

In Beth-ábara zijn een heleboel mensen. Het is er altijd al druk, want in Beth-ábara is een veer over de Jordaan. Daar kunnen de mensen oversteken. Maar het is drukker als anders. Uit heel het land rondom de Jordaan en uit Judea zijn de mensen gekomen om die prediker te horen. Zelfs uit Jeruzalem zijn priesters en levieten gekomen. Ze hebben van hem gehoord en willen wel eens weten wie die man is die daar doopt en predikt.

Zou hij de Messias zijn Die ze verwachten? Nee, hij is Christus niet. Elia dan misschien of een andere profeet? Nee, ook niet. Wie is hij dan?

De man antwoordt: 'Ik ben de stem des roepende in de woestijn.' Je weet misschien al van wie dit gezegd wordt: van Johannes de Doper. Meer dan een stem is hij niet. Maar Die na hem komt, over Wie hij verteld, Die is meer dan Johannes. Wie bedoelt Johannes? Over Wie heeft hij het? Johannes wijst Hem aan: 'Kijk, dat is Hij. De Man die daar loopt. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt'.

Langs de oever van de Jordaan loopt de Heere Jezus. Johannes ziet Hem aankomen. De Heere Jezus wordt vergeleken met een lam. In Israël wordt voor het Pascha een lam geslacht. Weet je nog waar dat aan herinnert? Aan de uittocht uit Egypte. Toen moest het bloed van het geslachte lam aan de posten van de deuren worden gestreken. Het lam werd gebraden en gegeten. Zo zal de Heere Jezus Zichzelf offeren aan het kruis om voor de straf op de zonde te betalen. Zijn bloed wast en reinigt van de zonde.

Zo wijst Johannes Hem aan. De stem van de roepende in de woestijn klinkt: 'Bekeert u. Vergeving voor de zonde is nodig.' Al ben je gedoopt en al luister je goed naar de preek, nodig is vergeving van zonden te ontvangen. En dat kan alleen door het bloed van het Lam Gods! Heb jij dat bloed al nodig gekregen?

Vragen

1. Wie wordt bedoeld met het Lam Gods?
2. Waarom heb je dat bloed nodig?

Lezen: Johannes 1: 19-34

2:

Johannes

Hoe werd Johannes ook wel genoemd?

Hier kom je achter door de volgende vragen te maken.

Schrijf het antwoord in de vakjes.

Als je alle antwoorden goed hebt, lees je van boven naar beneden in de vetgedrukte rondjes de bijnaam van Johannes.

1. In welke rivier doopte Johannes? (Mattheüs 3)

2. Wat was Johannes van Zacharias? (Lukas 3)

3. Johannes predikte de der bekering. (Lukas 3)

4. De des roependen in de woestijn. (Markus 1)

5. Wie liet Johannes onthoofden? (Mattheüs 14)

Johannes de Doper



Johannes de Doper is de stem des roependen in de woestijn Johannes 1 :23

De antwoorden van de puzzels **of** de kleurplaat kunnen opgestuurd/ingeleverd worden. Na 10 goede inzendingen ontvang je een boekenbon. Stuur de oplossingen naar: puzzelpagina@jwij.nl of lever ze in bij H. Heldoorn, Plasweg 9, IJsselmuiden. Vergeet je naam en het puzzelpaginnummer niet te vermelden. (Alleen voor kinderen die op de basisschool zitten)

De puzzelpagina staat ook op onze site: www.jwij.nl.