

Elia en Achab op de berg Karmel

1: Kleurplaat: God geeft vuur uit de Hemel



2:



Elia bad of de Heere het wilde laten regenen. Het had drie jaar niet geregend. De Heere verhoorde zijn gebed. In het doolhof staat een zin. Begin bij de zon en volg de weg naar de zon. Welke zin staat er?

D.V. zaterdagmiddag 1 februari is er weer een kindermiddag. Deze is weer van 2 tot 4 uur in de Pieter Zandt. Jij komt toch ook???

3:

Wegstreeppuzzel

Zoek de onderstaande woorden op in de wegstreeppuzzel.

Y	O	L	P	W	N	L	S	K	R	E	L	A	P	P
S	N	K	Q	N	P	N	Ä	Q	U	V	E	N	F	A
W	O	L	K	J	E	R	E	A	M	H	M	T	P	A
F	L	A	A	W	T	D	I	N	B	H	R	W	X	Y
T	F	X	N	P	R	R	A	E	E	V	A	O	A	M
F	C	E	V	I	A	N	D	C	S	T	K	O	P	B
X	T	U	N	A	V	W	W	L	H	T	S	R	F	D
E	O	K	T	U	A	C	T	R	A	A	E	D	S	O
C	E	L	R	T	I	C	P	U	K	Y	B	R	R	Y
N	A	J	E	A	I	L	E	U	I	B	O	P	S	W
B	T	R	G	R	C	J	K	V	K	X	D	Q	F	I
K	H	W	E	K	E	H	L	I	Z	P	L	R	X	Y
K	J	N	N	K	L	G	F	Q	H	K	U	Y	N	N
I	X	Y	M	G	E	H	F	Q	I	H	B	S	H	T
X	Y	U	A	X	T	E	T	L	D	G	W	E	D	W

ACHAB

BAÄL

ETEN

REGEN

VUUR

ALTAAR

DRINKEN

KARMEL

STENEN

WATER

ANTWOORD

ELIA

PRIESTERS

TWAALF

WOLKJE

De antwoorden van de puzzels **of** de kleurplaat kunnen opgestuurd/ingeleverd worden. Na 10 goede inzendingen ontvang je een boekenbon. Stuur de oplossingen naar: puzzelpagina@jwij.nl of lever ze in bij H. Heldoorn, Plasweg 9, IJsselmuiden. Vergeet je naam en het puzzelpaginnummer niet te vermelden. (Alleen voor kinderen die op de basisschool zitten)

De puzzelpagina staat nu ook op onze site: www.jwij.nl.