

3: Kleurplaat.



Lukas 24: 50 – 53

50: En Hij leidde hen buiten tot aan Bethánië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.

51: En het geschiedde, als Hij hen zegende, dan Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.

52: En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.

53: En zij waren allen in den tempel, lovende en dankende God. Amen.



De antwoorden van de puzzels **of** de kleurplaat kunnen opgestuurd/ingeleverd worden. Na 10 goede inzendingen ontvang je een boekenbon. Stuur de oplossingen naar: puzzelpagina@jwij.nl of lever ze in bij H. Heldoorn, Plasweg 9, IJsselmuiden. Vergeet je naam en het puzzelpaginnummer niet te vermelden. (Alleen voor kinderen die op de basisschool zitten)

De puzzelpagina staat nu ook op onze site: www.jwij.nl.